

kindcentrum
Kleinerf
BLAAIKE

KOPIJ
 voor 't Blaaike
 vóór zondag 18.00 u.



kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl

Maandkalender:
www.kleinerf.nl
Ook op het ouderportaal!

Contact met Kindcentrum Kleinerf
 en met medewerkers:
[Website www.kleinerf.nl](http://www.kleinerf.nl), pagina **Contact**.

en via [ouderportaal van Kleinerf](#)
 en/of via [GOO Kconnect](#).

COMMUNICATIE

Via het **ouderportaal** worden ouders wekelijks geïnformeerd met betrekking tot het reilen en zeilen in de groepen. Daarnaast wordt 't Blaaike via deze weg verspreid en zijn er de foto's van diverse activiteiten te vinden. Verder is dit het medium wat we intern gebruiken voor ouders en leerkrachten om met elkaar in contact te komen. Een belangrijke bron van informatie.

Onze kindcentrumleider is via deze weg **niet** te bereiken. Heb je een vraag, wil je een afspraak maken?

Loop dan gerust even binnen, stuur een mail naar marlon.vanasten@stichtinggoo.nl of bel naar 0651542137.

Zo weet je zeker dat berichten goed doorkomen en er wordt dan zo snel als mogelijk een reactie gegeven.

SCHOOLKAMP GROEP 8



Door: Sanne en Annabel

Dit jaar gaat groep 8 naar D'n Eik, in Uden. We vertrekken dinsdag 2 april om 10 uur (ouders zijn welkom om uit te zwaaien) en komen terug op 5 april tussen 11:30 uur en 12:00 uur. (We laten weten als we iets eerder/later zijn). Groep 8 heeft heel hard gewerkt om activiteiten te kunnen doen op kamp, we zijn dan ook op een eindbedrag uitgekomen rond de 400 euro, waarvan we waarschijnlijk gaan zwemmen, bowlen, eten halen en een kampvuur maken, de rest van de activiteiten zijn nog geheim, ook voor groep 8. We hebben er zin in!!

**We wensen u
 een zalig
 paasfeest**



OPEN HUIS

HERHALING

donderdag 28 maart
18.30 uur - 20.00 uur

UITNODIGING VOOR IEDEREEN!



Uitnodiging voor iedereen die meer wil weten van kindcentrum Kleinerf: ouders, opa's, oma's en iedereen die geïnteresseerd is: van harte welkom!

**Kinderen wijzen je de weg
en laten je zien
waar ze de afgelopen tijd
aan gewerkt hebben.**

WITTE DONDERDAG LAATSTE AVONDMAAL

Wat gebeurde er? Christenen herdenken op Witte Donderdag het laatste avondmaal van Jezus. Tijdens deze maaltijd werd Christus verraden door een kus van Judas, een van zijn discipelen. Jezus werd vervolgens uitgeleverd aan de Romeinse stadhouder Pilatus, die hem liet kruisigen.

HET PAASFEEST

Binnenkort is het weer Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Dagen die elk jaar weer terugkomen.

Dit jaar begint het riedeltje op donderdag 28 maart met Witte Donderdag, en op maandag 1 april sluiten we het paasweekend af met Tweede Paasdag.

Maar wat vieren we precies met Pasen?

Elders in dit Blaaike vind je de symboliek van de komende dagen...



Het is weer bijna zover! Op vrijdag 19 april aanstaande worden de Koningsspelen gehouden op het Kindcentrum Kleinerf voor alle groepen. Die dag beginnen we om 08:30 uur met een opening op het schoolplein en zingen en dansen we samen op het Koningsspelenlied "Daba Die Daba Daa".

Daarna krijgen de kinderen een *Koningsontbijt* in de klas. De kinderen brengen hiervoor een bord, beker en bestek mee. Een circuit van verschillende sportspelen en andere leuke spelletjes, in en om de school, zullen invulling geven aan het programma.

Hulpouders gevraagd

Om van deze spellen een succes te maken, hebben we hulp van ouders nodig! Wanneer u mee wilt helpen met de begeleiding van de spellen kunt u zich tot en met 5 april opgeven via de mail bij: karlijnnooyen@gmail.com

Wanneer u vragen heeft over deze dag kunt u terecht bij juffrouw Christel of Karlijn Nooyen van de ouderraad.

**Wij hebben er in ieder
geval zin in!
U ook?**



EERSTE COMMUNIE

Op zondag 26 mei ontvangen kinderen uit De Mortel de eerste heilige communie. Wij zijn op zoek naar kinderen die het leuk vinden om tijdens de viering in de kerk te zingen onder leiding van Christel op het keyboard. Lijkt het je leuk dan mag je contact opnemen met: Willemiek van Loon: 0618063061 of Elke Slegers: 0613528132

KLEINERF VIERT PASEN

op woensdag 27 maart

In de groepen wordt aandacht aan het verhaal rondom Pasen besteed en we zoeken samen naar paaseieren onder leiding van twee paashazen uit groep 8.

LEZING MIJN GAMENDE KIND

donderdag 11 april

19.30 – 20.30 uur
Bibliotheek Gemert
voor ouders en professionals
Gratis | [Aanmelden verplicht](#)

Gamen, Gamegedrag en schermtijd zijn de meest voorkomende discussiepunten van ouders met hun kind. Hoeveel schermtijd geef je je kind? Wanneer loopt je zoon of dochter risico op een gameverslaving? Is gamen slecht? Welke impact hebben games op de emoties van het kind?

Koen Schobbers, schrijver van het boek *Mijn gamende kind* en oprichter van het succesvolle platform *Parents of Play* komt zijn kennis met ons delen. Na zijn lezing hoopt hij dat ouders en kinderen frustraties en ruzies kunnen voorkomen. Als je beter bent geïnformeerd kun je samen betere keuzes maken.

Gemeente Gemert-Bakel. Bibliotheek
De Lage Beemden, Jongerenwerk Gemert-Bakel,
Goed Bezig Gemert-Bakel, GGD.

DE RIDDERS VAN GEMERT



KennisFabriek: Wie zijn de ridders van Gemert?

Hoe zagen ridders van Gemert er vroeger uit, welke wapens gebruikten ze en wat gebeurde er tijdens de kruistocht? Dit en nog veel meer kom je te weten in de *KennisFabriek* op woensdagmiddag 17 april!

Max Niessen is Ridder van de Duitse Orde en neemt ons mee in het leven van de Ridders van het kasteel van Gemert. Je komt alles te weten over Gemert in de Middeleeuwen. Je mag een écht ridderkostuum aan met helm en zwaard! En je kunt op je gemak de muziekinstrumenten en wapens uit die tijd bekijken.

We bieden deze middag maar liefst twee *KennisFabrieken* aan!

Van 14.00 - 15.00 u én van 15.30 - 16.30 u.

Deze *KennisFabriek* vindt plaats in het Nazareth Klooster in Gemert en is gratis.

Ook ouders zijn van harte welkom.

Ben je tussen de 9 en 12 jaar en houd je van geschiedenis?

[Meld je dan snel hier aan.](#)

Let op je hoeft alleen je kind aan te melden.



GOEDE VRIJDAG DE KRUISIGING

Wat gebeurde er? *Goede Vrijdag* staat in het teken van de kruisiging en de daaropvolgende dood van Jezus. In rooms-katholieke kerken wordt dan tijdens de dienst de kruisweg behandeld. Dat zijn afbeeldingen in de kerk die de lijdensweg van Christus uitbeelden.

NAKAARTEN TALENTOCHTEND

Wauw, wat hebben we weer een gave talentochtend achter de rug. Er waren veel enthousiaste mensen die een workshop verzorgden, waarvoor we heel dankbaar zijn. De kinderen waren erg gedreven en hebben hard gewerkt om iets zo mooi mogelijk te maken of zo goed mogelijk te doen.

Foto's van de talentochtend zijn te vinden op het **Ouderportaal**. We zagen blije gezichten en willen iedereen die heeft geholpen nogmaals bedanken!



BESTUURDER OP BEZOEK

Afgelopen maandag 18 maart hadden wij onze bestuurder Ab Groen bij ons op locatie. Ieder jaar bezoekt hij de locaties van onze organisatie *GOO opvang en onderwijs*. De kinderraad heeft na een mooi gesprek bij de koffie op zeer vakkundige wijze een rondleiding gegeven. Hierbij is een bezoek gebracht aan alle groepen, de muziek- en technieklessen en het Speelerf.



Na afloop werd er nog even koffie gedronken met het team in de koffiekamer. Vooral de fijne werksfeer, de verrassende instructies, de betrokkenheid van de kinderen en het enthousiasme bij medewerkers kregen we na afloop terug.

Namens de bestuurder hartelijk dank voor dit mooie inijkje.

En namens team Kleinerf bedanken

wij de kinderen van de kinderraad voor hun bijdrage deze ochtend.



PEUTERS OP BEZOEK BIJ EEN MELKVEEHOUDERIJ

Naar aanleiding van het thema waar we met de peuters mee bezig zijn "Dieren op de boerderij" zijn we op bezoek geweest bij de melkveehouderij van boer Addy en boerin Marjolein.

Ze stonden ons al op te wachten toen we aan kwamen rijden.

We werden heel hartelijk ontvangen en we kregen een rondleiding op de boerderij.

Beleving van de peuters

We gingen als eerste naar de kalfjes kijken, die wilden heel graag aan onze handen likken. Dat was een raar gevoel. Daarna gingen we kijken hoe een koe gemolken werd. Dit werd gedaan door een melkrobot. We zagen dat er echt melk uit de uier van de koe kwam. Daarna liepen we verder en ging er een grote deur staldeur open. Daar stond een hele grote groene tractor waar we natuurlijk eventjes op mochten zitten. Dit was heel gaaf.

Daarna liepen we langs de ezels en we mochten daar op zitten als we dat wilden. Boerin Marjolein hielp ons zodat wij op de ezel konden gaan zitten. De ezel voelde zacht aan.

Er liepen ook nog kippen in de wei.

Daarna liepen we door de grote stal, waar de koeien stonden en een hele grote stier, weer terug naar voren naar het huis.

We kregen van boer Addy en boerin Marjolein ook nog een lekkere vanillevla of frambozenvla in een bekertje om te proeven en de papa's en mama's die mee hadden gereden kregen een lekker kopje koffie of thee.

Dit was heel lekker. Daarna mochten we ook nog eventjes spelen in het strooi.

Het was een hele gezellige ochtend.

Dank je wel boer Addy en boerin Marjolein.



STILLE ZATERDAG

Op **Stille Zaterdag** wordt de graflegging van Jezus herdacht.

In de avond wordt in veel kerken gebeden tijdens de zogenaamde paaswake.



KINDERRAAD

VERGADERING KINDERRAAD:
maandag 8 april



De vergaderingen van de Kinderraad van Kleinerf vinden steeds onder schooltijd plaats en worden begeleid door kindcentrumleider Marlon van Asten.

HERHALING

VERKEERSDAG
KLEINERF
maandag 6 mei

PASEN

**Betekenis van Pasen:
de wederopstanding**

Wat gebeurde er? Na een dag stilte is het dan eindelijk Pasen. Op Paaszondag zou Jezus zijn opgestaan uit zijn graf. Reden genoeg voor een feestje. Omdat christenen dit ooit niet op hun rustdag buiten de deur konden vieren, is er nog een **tweede dag** aan vastgeplakt. Vandaar de eerste en tweede paasdag.



CHOCOLADE EIEREN

Waarom eten we chocolade eieren met Pasen?

Het chocolade-ei is een variant op gewone paaseieren. Het geven, kleuren en beschilderen van eieren met Pasen is een eeuwenoude traditie. In de vastentijd tussen Aswoensdag en Pasen mochten er lang geleden geen vlees en geen eieren worden gegeten. Daarom beschilderden mensen de eieren die in die tijd werden gelegd. En op Paaszondag mochten er eindelijk weer eitjes worden gegeten.



KONINGSSPELEN
vrijdag 19 april

Thema 2024

ONTDEK!



't volgende
Blaaike verschijnt
op woensdag
3 april 2024

